



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE

Wirdum Fr e.o.

Zondag 10 mei 2026



Welkom

Voor het welkom door de ouderling kijken we naar Herman van Veen met een nieuwe versie van zijn

lied "Opzij, opzij" over onze altijd aanwezige haast. Ouderling Hinke Meindersma heet iedereen welkom en doet ook enkele mededelingen.



De bloemen gaan naar Jochem Hoekstra.

Dienst van de voorbereiding

Het intochtslied is lied 377: 1,2,3,4 "Lykas ik bin, kom ik neiby".

Na stil gebed volgen votum en groet.

Lied 723: 1,2 "Waar God de Heer zijn schreden zet".



De tien geboden en de geloofsbelijdenis horen we wat minder vaak in de diensten.

Vanmorgen leest voorganger Edgar

Groeneveld de tien geboden in een eigentijdse bewoording: tien vingerwijzingen.

Op de vraag tijdens de gemeenteavond op welke bijbelfiguur je het meest lijkt kwamen Martha en Maria het vaakst naar voren.

Dienst van het Woord



Gebed bij de opening van de bijbel en om verlichting met de Heilige Geest.

Frieda Wijbrandi verzorgt de twee lezingen.

Eerste lezing is Psalm 127, een pelgrimslid van Salomo.

Wij zingen lied 838: 1,4 "O grote God die liefde zijt".

Tweede lezing is Lukas 10: 38-42 over Jezus bij Martha en Maria.

Lied 418 (uit Hemelhoog): "God wijst mij een weg". Een luisterlied, waarbij de gemeente kan meezingen.

In het kindermoment vraagt de voorganger kinderen naar voren te komen. Op moederdag ook al iets gegeven aan of gedaan voor mama?

Twee krijgen een taak (zware tas naar de hal brengen) en twee mogen luisteren naar een verhaaltje. Wie van hen heeft nu het nuttigste gedaan? Daar gaat de preek ook over.



Er volgt nog een luisterlied over Martha en Maria door Elly en Rikkert.



Overdenking

Wie heet er hier Martha of Maria? Wie voelt zich als Martha of Maria? De overdenking gaat over **tijd vrij maken**.

Wat is er mis met Martha? Zij is toch een goed en hulpvaardig mens. Moeders herkennen zich wel in haar. Krijgt Martha wel erkenning?

Maria, de zus van Martha, zit bij Jezus. Dat was een andere manier van dienen. Zeker in

die tijd toen vrouwen nog geen onderricht in de Thora kregen. Nu heeft iedereen het vaak (te) druk. Martha ergert zich aan Maria. Waarom die houding? Niet alleen doen, maar er



ook zijn!

Wat doet Jezus als Martha zich beklagt bij hem? Hij zegt dat Maria het juiste heeft gekozen. Ook verdedigt Hij haar over het "verspillen" van de kostbare olie. De reactie van Jezus is geen veroordeling van Martha, maar Hij toont zo zijn liefde ook voor haar. Zullen we Jezus niet voorbij rennen? Hij roept ons op om aandacht te geven. Amen.

Stilte en orgelspel

Na meditatief orgelspel zingen we lied 912: 1,3,5,6 "Neem mijn leven, laat het, Heer".

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed, voorbeden en stil gebed.

1^e collecte: Kerk in Actie in Kenia
(theologie-opleiding voor vrouwen)

2^e collecte: kerkelijk werk

Lied 365 (uit Hemelhoog): 1,2,3 "Welk een vriend is onze Jezus".

Er zijn enkele mededelingen over Hemelvaartsdag.



Zending en zegen

Wij beantwoorden de zegen met een driemaal gezongen: 'Amen'.



Medewerkers

| | |
|-------------|----------------------------|
| Voorganger: | Edgar Groeneveld |
| Organist: | Klaske Deinum |
| Ouderling: | Hinke Meindersma |
| Diaken: | Folkert Jongbloed |
| Lector: | Frieda Wijbrandi |
| Koster: | Janny Veenstra |
| Beamer: | Henk Jan Wiegers-Risselada |
| Bloemen: | Lies de Jong |

Tekst: SIW

Foto's: NS