



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Peaskesnein 5 april 2026

Welkom en mededelingen

Onder de klanken van de brassband Wirdum, onder leiding van Arjen Steur, komen we de kerk binnen. Dat is een feestelijke binnenkomst op deze 1^e Paasdag.



De kerkenraad komt binnen en tegelijk verdwijnt de voorganger naar de ingang van de kerk. Terwijl we wachten op wat er komen gaat luisteren en kijken we naar Sela met het lied **Opgestaan**.



Nu komen Edgar Groeneveld en Jannie Lindeman binnenlopen met de brandende Paaskaars. Jezus zegt: *"Ik ben het licht van de wereld. Zoals dit licht brandt, leeft Jezus onder ons"*

licht brandt, leeft Jezus onder ons"

Mededelingen

Ouderling van dienst Elizabeth Mozes leest als uitleg bij de bloemschikking een stukje uit Joh. 20. Daarna volgen de woorden bij de schikking: *"Een bloeiende tuin Vol bloemen van het begin Inspiratie voor een brede beweging"*.



De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar Jelle en Lies de Jong.

De 1^e collecte is voor werelddiaconaat KIA India
De 2^e collecte is voor kerkelijk werk.
De **paaskaars van 2025** gaat naar **Jannes v.d. Velde**. Hij heeft sinds 2014 het beheer gehad van de begraafplaats. Helaas kan hij dit door ziekte niet meer doen.

Intochtslied

Als intochtslied zingen we lied 171: 1,2 en 3 (Hemelhoog)



*"Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft"*



Na **Votum en groet** zingen we lied 642: 1,4 en 8:
"Ik zeg het allen dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan".

Woorden bij eerste Paasdag

Het is feest vandaag. We vieren de opstanding van Jezus Christus. Pasen laat zien dat er altijd hoop is, nieuw leven voor ons allemaal en dat liefde overwint.

Gebed

Nu volgt een gebed bij de opening van de Schriften en om verlichting met de Heilige Geest.



1^e schriftlezing

Dit is uit Kolossenzen 3: 1-4 en wordt voorgelezen door Nienke Tigchelaar
 We zingen lied 624: 1 en 2:
*"Christus, onze Heer verrees, Halleluja!
 Heilige dag na angst en vrees, Halleluja!"*

2^e schriftlezing

Dit is uit Johannes 20 : 1-18 en wordt ook door Nienke gelezen.

Als antwoord zingen we lied 169: 1,2,3 en 4 (Hemelhoog)

*"Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
 Die galmt door gans Jeruzalem"*

Kindermoment



De kinderen mogen naar voren komen. Hen wordt gevraagd of ze het goed vinden dat er even een momentje voor de ouders kan zijn.



Omdat het feest is, is er een gebakje. Wie wil dit graag

hebben? Er gaat 1 vinger omhoog, maar bij het brengen van het gebak, valt het op de grond. Dat is zonde. Maar wat is zonde?



Je doel missen. Jezus heeft onze zonden op zich genomen en Hij stierf voor ons. Maar nu is Hij opgestaan.

Edgar kreeg bij zijn bevestiging 11 opdrachten, Ook om een boom te planten met de jeugd als teken van groei. Het is de bedoeling om deze boom na de dienst bij de kerk te planten. Het is een valse Christusdoorn.



De kinderen krijgen uitleg van Linda wat ze gaan maken in de kapel. Zakdoekjes worden versierd. Omdat Jezus is opgestaan hoeven ze niet meer gebruikt te worden om de tranen af te wissen, maar wordt er een slinger van vlaggetjes van gemaakt.

Edgar gaat nog even iets zeggen over het geknoei met het gebakje. Hij gaf anderen de schuld, maar dat moet je nooit doen..





We zien en luisteren nu naar het lied **De steen is weg**.

Voor ons ouderen is de opdracht om goed te luisteren naar een typisch fries woord of uitdrukking in de preek en dat kunnen we Edgar mailen of appen.

Overdenking

“Pasen, een dag van onderzoek”

Hoe zien we het Paasfeest? Een verjaardag waar we erg tegen op kunnen zien? Alsmare maren om dit te vieren. Zo kan Pasen ook aanvoelen.



Er zijn vragen waar je over na kunt denken. Zeker in deze tijd. Wat betekent dat, Opstaan? Er is nog steeds lijden. En wat heeft Zijn

lijden mij gebracht? We ontwijken ook graag moeilijke persoonlijke vragen. We gaan deze morgen op onderzoek uit. Wat geloof jij?

Maria van Magdala volgde Jezus op de voet als Hij de mensen onderwees. Ze gaat heel vroeg naar het graf om Zijn lichaam te zalven, maar ze vindt het graf leeg en rent terug naar de stad waar ze het tegen Petrus en Johannes zegt. Ze gaat dus niet op onderzoek uit. De beide apostelen gaan nu ook naar het graf. Johannes is als eerste bij het graf en bukt om naar binnen te kijken. Hij ziet de doeken liggen en begrijpt dat het lichaam niet gestolen is. Petrus gaat wel naar binnen. Hij gaat dus wel op onderzoek uit. Dan gaat ook Johannes naar binnen. Hun conclusie was dat Hij was opgestaan, maar ze begrepen het niet. Wij begrijpen ook vaak niet wat de Bijbel ons wil zeggen en dat is niet erg, maar blijf onderzoeken, blijf niet stil zitten. Nu ze het lege graf zien groeit het geloof van Petrus en Johannes.

Maria gaat ook weer naar het graf. Ze is in diepe rouw. Ze bukt zich ook naar het graf en ziet twee engelen die haar vragen waarom ze huilt. Maar haar tranen verblinden haar ogen en haar hart. Ze wacht niet op antwoord. En dan staat Jezus daar, ze herkent Hem niet. Ze denkt dat Hij de tuinman is. Als Hij haar bij de naam noemt, weet ze dat Hij het is. We mogen Hem niet vast houden. Hij is op weg naar de Vader. Deze boodschap moet Maria aan de apostelen brengen. Jezus wordt gevonden door wie Hem zoekt. Het onderzoek eindigt in een relatie. Hem zij de glorie, want Hij die overwon, zal nooit verlaten wan Zijn Hand begon. Amen



Er volgt nu een muzikaal intermezzo en laten de kinderen hun mooi gemaakte vlaggetjesslinger zien.



We zingen nu lied 182: 1 en 2 (Hemelhoog)
*“Maria kwam bij het graf
 en hilde om haar Heer”*

Dankgebed en voorbede

Na de gebeden wordt er gecollecteerd en speelt de brassband. We krijgen ook een traktatie die wordt uitgedeeld door Bettie en Jannie.



We zingen als slotlied lied 200: 1,2 en 3 ook weer uit Hemelhoog
*“U zij de glorie, opgestane Heer,
 U zij de victorie, nu en immermeer.”*



Nadat we de **zegen** hebben mogen ontvangen, volgt er nog een korte mededeling. Bij de koffie krijgen we suikerbrood. Dit was ook een opdracht, maar wat moeilijk te realiseren. Moest zelf gebakken worden, maar omdat we allemaal wel een stukje lusten is 1 suikerbrood veel te klein. Dus dat is uitbesteed aan een echte bakker.

De koffie staat nu klaar en de boom wordt de kerk uitgereden en geplaatst bij het hek van de kerk.



Medewerkers

Voorganger: Edgar Groeneveld
 Muzikale medewerking: Brassband Wirdum
 Koster: Gerrit de Vries
 Beamer: Henk Jan Wiegers
 Ouderling: Elizabeth Mozes
 Diakenen: Folkert en Bettie Jongbloed en Jannie Lindeman
 Lector: Nynke Tigchelaar
 Bloemen: Klaaske de Boer
 Mmv: Cie Liturgisch bloemschikken

Tekst: HMT

Foto's: ROB