



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Palmpasen 29 maart 2026

### Welkom



Na het welkom vertelt Anne over het feest van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen die al veel van hem hebben gehoord, halen hem als Koning binnen. Ze wuiven hem toe met palmtakken.

Maar is het wel een echte koning, die de stad binnenkomt? Hij zit niet op een paard, ook niet in een koets, maar op een

ezel. Jezus is helemaal geen koning zoals de meeste koningen: hij geeft niet om pracht en praal, maar hij geeft juist om de mensen! Vooral om mensen, die het moeilijk hebben. De mensen willen Hem

daarom graag als Koning.



Zingen: Lied 288, 1-2: *Goedemorgen, welkom allemaal.*

### Bemoediging



De voorganger vertelt dat de mensen bij de binnenkomst van Jezus Christus op de ezel riepen: Hosanna, hosanna – dat betekent: help ons, red ons. Misschien voel je jezelf ook wel eens klein, bang of alleen. En

bedenk dan, dat Jezus voor iedereen kwam, voor groteren en kinderen. Voor jou. Hij kwam op zacht en vriendelijk op een ezel. Daarmee liet hij zien: ik ben vlakbij, ik houd van je. Vandaag maken we samen palmtakken, opdat we mogen weten: Jij bent belangrijk voor Jezus, hij is altijd bij je en brengt hoop, ook als het moeilijk is. Laten we blij zijn vandaag, net als de mensen toen. We mogen weten: Jezus is onze Koning, wij hebben lief, omdat Hij ons heeft liefgehad.

Zingen: *"Hosanna, hosanna, de Koning komt"* (Evangelische liedbundel).

Rosalie gaat voor in gebed.



### Een verhaal over een koning

Na het gebed houdt de voorganger een spiegel omhoog en vraagt de kinderen, wat ze daarin zien: makkelijk natuurlijk, je ziet jezelf. De voorganger zegt dat hij een spiegelverhaal gaat vertellen. En straks zal hij vragen, of de kinderen zo'n verhaal ook uit de Bijbel kennen.

Het verhaal gaat over het dorp Wirdum dat een koning op bezoek kreeg. Dan heb je veel voor te bereiden. Zoals alles opruimen,

schoonmaken en veel (oranje) versiering ophangen. Een zwerver werd nog gevraagd, even ergens anders heen te gaan. En een klein meisje moest maar stoppen met het zoeken naar haar verloren knuffel. Dan komt de koning... op een oude fiets...hij begroet de zwerver en help het meisje met het zoeken naar haar knuffel...





De kinderen vertellen hierna, dat deze vertelling lijkt op het verhaal van Jezus die op een ezel Jeruzalem binnenkomt.

Luisterlied: *“En toch is Hij Koning.”*

### Bloemen en collectes



De bloemen gaan als groet van onze gemeente naar Rein Hellinga, George Emersonstrjitte in Wirdum.



1<sup>e</sup> collecte: KIA – Wereld diaconaat Burkina Faso, 2<sup>e</sup> collecte: onderhoud gebouwen

### Palmpaasstokken



Vervolgens gaan we in drie groepen met de kinderen aan de slag om de Paasstokken te versieren. Linda legt uit waar de stokken voor staan, en wat er allemaal moet gebeuren. Hierop gaan de kinderen, memmen heiten, , pakkes, beppes, buurvrouwen en -mannen

druk aan het werk. Er wordt gepraat, overlegd, geplakt, (rozijnen) geteld en gesnoept dat het een lieve lust is .Een en al beweging, ontspanning en ontmoeting In rap tempo verschijnt het ene na het andere versierde kruis.





Nadat ieder weer z'n vertrouwde plekje heeft ingenomen, gaan we danken. We doen dat door mee te zingen met het luisterlied: "Onze Vader" (Marcel en Lydia Zimmer).



## Heenzending



Staande ontvangen we de zegen.

Als laatste komen de kinderen naar voren om hun palmpaasstokken te laten zien. Na een rondje door de kerk vormen ze een fleurige haag, waar de bezoekers doorheen lopen om vrolijk huiswaarts te keren.



## Medewerkers

Voorganger: Edgar Groeneveld  
 Ouderling: Elske Roorda-Posthuma  
 Diaken: Bettie Jongbloed  
 Organist: Wiebe Sierksma  
 Kostert: Folkert Jongbloed  
 Beamer: Henk-Jan Wiegers  
 Bloemen: Gina Turkstra  
 Mmv: Cie Liturgisch Bloemschikken  
 Voorbereiding: Anne Jongbloed, Linda Jongbloed, Edgar Groeneveld.  
 Tekst: AD  
 Foto's: ROB