



# ZON-DAG BOEK



## PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Zondag 14 april 2024 Thema 'De Schepping'

### Welkom

Deze 'Kom in de Kring'-viering is gehouden op 'e pleats fan fam. Jongbloed yn Wytgaard.

Op 10 februari was het thema bij de 'Kom in de kring'-viering: 'Gods schepping', naar aanleiding hiervan mochten we afgelopen zondagmorgen een kijkje nemen op de boerderij van Age Wybren & Windel Jongbloed in Wytgaard, een extra 'Kom in de kring'-viering!



Zoals we altijd gewend zijn, beginnen we de viering in de kring, vandaag in de 'skuorre' in het bijzijn van enkele schapen, lammetjes en kalfjes! Er wordt een lichtje aangestoken en we zingen samen het lied 'Goede morgen, welkom allemaal'.

De kinderen wordt gevraagd of ze het scheppings-verhaal nog weten; wat heeft God allemaal gemaakt? De kinderen weten het nog goed!

Ook de dieren worden genoemd, hier haakt Linda op in, dat we daarom vanmorgen op de boerderij zijn om de dieren, groot en klein hier te bewonderen. De boer zorgt goed voor hen, hij is als een herder voor zijn dieren. Wanneer de dieren buiten zijn, worden ze geteld en wordt er ook om het weiland heen gelopen, bij de sloten langs, of iedereen er nog wel is.

Naar aanleiding hiervan, wordt het verhaal van 'Het verloren schaapje' verteld, over de Goede

Herder die op zijn schapen past. Na het verhaal zingen we samen het lied: 'Jesus is de Goede Herder'.

Daarna krijgen we een rondleiding op de boerderij, boer Age Wybren laat zien waar de jongste kalfjes zijn, en wat zij eten en drinken. In de jongveestal zijn de grote kalveren, ook hier nemen we een kijkje. En in de grote ligboxstal zijn de melkkoeien, we kijken ook





even in de melkput waar de koeien worden gemolken en krijgen uitleg hoe dat gaat en waar de melk dan naar toe gaat. In het tanklokaal staat een grote melktank waar de melk enkele dagen in wordt bewaard, voordat het wordt opgehaald door een melktankauto die de melk naar de fabriek brengt. Wie dat wil, mag nog even in de grote



tractor zitten, dan zit je best wel hoog!



Ook de lammetjes worden nog geaaid en sommige kinderen houden ze zelfs even op schoot!



Het was een bijzondere en leerzame 'Kom in de kring'- ochtend!

### **Medewerkers**

Anne en Linda.

*Tekst: LJW. Foto's: LJW*