



ZON-DAG BOEK



PROTESTANTSE GEMEENTE Wirdum Fr e.o. Startzondag 17 september 2023



Welkom

De ouderling van dienst Elizabeth Mozes heet ons van harte welkom in deze startdienst. Het **thema** van deze dienst is:

**Doe Mee
Denk Mee
Verbeter Mee
Neem Mee (kopje)**

De bern wisten wol dat je de rommel fansels net samar lizze litte kinne. Je kinne dat yn de prullebakken dwaan en skiede, sadat it wer brûkt wurde kin. De bern lieten sjen dat sy hiel goed witte yn



Bemoediging en groet

Mevrouw Jannie Boonstra uit Haulerwijk opent de dienst. Wij zingen als openingslied lied 150a. "Geprezen zij God".



hokker bak it thús heart.

En ien fan harren hie hjoed syn jierdei. Hy waard sân jier en mei elkoar

hawwe wy foar him songen.



Lêzing

De bern wurde frege nei foaren te kommen en de foargongster lies it skeppingsferhaal foar. Sa hearden wy hoe 't de ierde makke waard en dat wy goed foar de ierde soargje moatte. Yn de tsjerke lei in flinke bult ôffal en in tal lege bakken.

Hjirnei songen wy lied 718. "God die leven hebt gegeven in der aarde shoot.."

Dienst van de schriften

De lezing was uit Deut 5: 7-21. Dit zijn de tien geboden.



Hierna zongen wij lied 310. *Eén is de Heer de God der Goden, wie buigt voor beelden wordt misleid."*

Doe al het goede dat je kunt met de middelen die je hebt op de plaats waar je staat in de tijd die je gegeven is voor de mensen die je kent zolang het mogelijk is.



Overdenking



Het thema van dit jaar is "Doe mee". In de voorbereiding werd dit uitgebreid met "Denk mee, Verbeter mee, Neem je kopje mee!". Dat laatste is niet helemaal gelukt maar hier is op gerekend.

Onze opdracht is om op deze wereld te passen. God heeft de aarde gegeven. En hij heeft ons richtlijnen gegeven waarmee het beter wordt voor ons. En zo kun je ook beginnen met kleine dingen. Al meedenkend kom je op meer ideeën. Met elkaar komt er dan van alles naar boven. Zo begonnen met elkaar te bedenken wat we al doen. En bedachten wat er nog meer zou kunnen gebeuren.



Dit leverde mooie ideeën op. Die zijn allemaal opgeschreven. En zo stond onze voorgangster met een kopje in de hand. Een kopje dat je hier gebruikt voor de koffie en straks symbolisch mee neemt naar huis. Gevuld met de liefde voor God, de medemens en de schepping.

Moment van stilte waarna wij luisteren naar een gedicht door Alie Bouma.

Introductie da. Joke Baaij

Da Joke Baaij stelt zich voor. Onze gemeente is vacant. Zij is gevraagd om het pastoraat voor onze gemeente op zich te nemen. Ze was dominee in Cammingaburen en heeft daar onze da. Wiebrig de Boer Romkema bevestigd. Er kan op haar een beroep gedaan worden via de wijkouderlingen. Wij zijn blij dat ze deze taak voor haar rekening wil nemen.



Uitleg over het jaarprogramma.

Hannah Reitsma en Elizabeth Vogelzang geven uitleg over het jaarprogramma voor dit seizoen. Er zijn meerdere prachtige posters opgehangen: de aanwezigen worden uitgedaagd om zich op te geven om mee te denken en te doen om deze activiteiten uit te voeren.





Dienst van het delen

De 1^e collecte is voor Kerk in Actie: Myanmar.
De 2^e collecte is voor het kerkelijk werk.

Hierna zingen wij lied 836. "O Heer die onze vader zijt".



Gebeden

De voorganger gaat ons voor in gebed.

Zending en zegen



We krijgen de zegen mee en zingen: "Ga met God en Hij zal bij je zijn".

Na de viering was er gelegenheid om een en ander nog eens door de praten. De meegebrachte kopjes konden, voordat je naar huis ging, worden afgewassen.



Medewerkers

Voorganger:	Mevr Jannie Boonstra
Ouderling:	Elizabeth Mozes
Diaken:	Jannie Lindeman
Orgel:	Klaske Deinum
Koster:	Janny Veenstra
Beamer:	Dick Wijbenga
Werkgroep 'Startzondag':	Hester Wolters, Henk-Jan Wieggers, Hinke Meindertsma, Elly Visser en Alie Bouma.
	<i>Tekst en foto's: ROB</i>